

Bryggen i Bergen.  
Foto: Robin Strand/Visit Bergen



Fisk til tørring i Lofoten i Nordnorge.  
Foto: Frithjof Fure/VisitNorway.com

# Eventyret om tørfisken

Bergen kom i 2015 med på UNESCO's gastronomi-liste. Det skyldes ikke mindst de

## Plukkfisk

At blive slået til plukkfisk er ikke noget, man ønsker sig, men bag udtrykket gemmer sig Bergens ”nationalret”.

Plukkfisk er en delikat stuvning af små stykker torsk (eller anden fisk) med kartofler, løg og hvid sauce. Den toppes som regel med ristet bacon og serveres med fladbrød. Plukkfisk fås på de fleste af byens mere traditionelle spisesteder.

På Norges største fiskemarked, Fisketorget, kan du købe frisk fisk og skadur - og tørfisk, naturligvis.  
Foto: Casper Steinsland/Visit Bergen



Bryggen i Bergen.  
Foto: Robin Strand/Visit Bergen



Foto: Kristoffer Fla

Chania. Målet var den belgiske by Brügge, men under en storm ud for den nordfranske kyst den 17. december blev handelsskibet med de 68 besætningsmedlemmer slået ud af kurs.

Querinis skib drev længere og længere nordpå, og til sidst blev alle mand beordret i redningsbådene, formentligt et sted i Skagerrak. Kun den største af redningsbådene klarede Nordsøens meterhøje bølger. Querini var selv ombord og blev sammen med 46 besætningsmedlemmer ført ad Golfstrømmens vande længere og længere nordpå for til sidst at krydse Polarcirklen.

Det var nu sidst i december, og mørketiden var begyndt. Solen stod ikke op, og de stakkels italienere drev blot

drevet i land på et skær ud for den lille ø Røst, den sydligste og mest fjerne af øerne i Lofoten. På Røst er der blæst fra vest stort set hver dag året rundt, og fra 7. december til 6. januar står solen ikke op. Man kan kun forestille sig hvilke depressive tanker, der må have flydt gennem Querini og hans mænd trods strandingen på den lille ø, hvor manden med leen lurede rundt om næste klippeskær. Men til alt held opdagede lokale fiskere fra Røst de skibbrudne, og mere døde end levende blev de bragt i sikkerhed og indkvarteret i fiskernes hjem.

Her kunne venezianerne konstatere, at det ikke var Helvedet, de var

