



Sumpcypressen med den kegleformede stamme er Louisianas nationaltræ.
Foto: Louise Alkjær

Safari i Louisianas sumpe

Louisianas fugtige, mystiske og frodige sumpe myldrer med liv: Fugle, fisk, skildpadder, muslinger, skaldyr, vildsvin og ikke mindst alligatorer. Sumpene er yndede udflugtsmål og er nemme at komme til fra eksempelvis New Orleans.

AF LOUISE ALKJÆR - FRI@BERLINGSKEMEDIA.DK



Vaskebjørnen lever fint i Louisianas sumpområder.
Foto: Louise Alkjær



Jagt på vildsvin er tilladt i sumpene.
Foto: Explore Louisiana



En voksen alligatorhan kan blive over 3 m lang.
Foto: Explore Louisiana

Solen er knapt stået op over New Orleans, da vi en tidlig morgen svinger bilen ud fra hotellet og kører mod Lake Pontchartrain og byen Slidell på den anden side af søen. Efter 40 minutters kørsel drejer vi af mod Old Pearl River.

Mellem floderne Pearl River og Old Pearl River ligger nemlig den kolossale sump, vi skal ud at sejle i. En del af sumpen er ejet og vedligeholdt af staten Louisiana, en del af den er privatejet. Det har ikke umiddelbart betydning for, hvor vi må sejle, men det er ikke tilladt at

fodre de vilde dyr i de statsejede dele af sumpen. Skipper er derfor nødt til at vide, hvornår han må lokke dyr hen til både med særlige godbidder, og hvornår han ikke må.

Alligatorer overalt

Vi har ikke sejlet længe, før de første alligatorer kommer drivende gennem det stillestående, grønbrune vand. Først kan vi kun se øjnene i vandoverfladen, så lidt mere af hovederne, der kommer tættere og tættere på båden. Alligatorer kan springe ret højt, især de unge, der

ikke er blevet så tunge endnu, så vi holder vejret, da skipper sætter en pølsestump på en pind og holder den ud over bådens ræling. Der går ikke længe, inden vandoverfladen brydes, og en alligator med åbent gab elegant springer op og snupper stumpen.

Indtil videre har sumpen mest karakter af en flod med tæt bevoksning på begge bredder, men snart sejler vi ind mellem træerne, og bladhanget lukker sig over os. Sumpen bliver mør-

Rejsetip

Vi har rejst i Louisiana både sommer og vinter. Om sommeren er der garanti for at se alligatorer og andre reptiler i sumpene, mens chancen for at opleve dem falder, jo koldere det bliver. Det er langt mere behageligt at rejse om vinteren, men man ser ikke nær så mange dyr.

Fortsættes side 8



Amerikansk alligator

Der findes alligatorer i alle de sydlige stater i USA, men allerflest i Louisiana. Det hænger sammen med klimaet og de mange vådområder, såsom floder og sumpe. Der menes at leve cirka to millioner individer i Louisiana. Det er ikke for sjov, når myndighederne advarer om alligatorer i gader og stræder, når der kommer tropiske uvejr og orkaner med oversvømmelser til følge i staten.

Der er store, åbne områder i sumpene, hvor bådene kan sejle lidt hurtigere.
Foto: Louise Alkjær



Alligatorerne kommer tæt på bådene.
Foto: Louise Alkjær



En gammel jagt- eller fiskerihytte langt inde i sumpen.
Foto: Louise Alkjær



Vildsvin er udmærkede svømmere.
Foto: Louise Alkjær

kere og mere skyggefuld, og det er ikke til at se, om vi sejler på dybt vand, eller om vi er tæt på at gå på grund.

Grene behængt med flimrende spansk mos gør nogle steder sumpen nærmest uigennemtrængelig. Andre steder kan vi skyde lidt hurtigere fart, mens skipper fortæller om flora og fauna og præcis ved, hvor og hvornår han skal svinge forbi et særligt sted, for at vi kan se dyr.

Hjemsted for mange dyr

Sumpene er for eksempel hjemsted for flere forskellige skildpaddearter, og selvom vi gerne ville have spottet "sumpdinosuren", *the Alligator Snapping Turtle*, som har et karakteristisk pigget skjold, må vi "nøjes" med mere almindelige skildpadder, som ligger og slikker sol på træstubbe i vandet.

Vildsvinet, der pludselig står prustende på en lille ø, vi sejler forbi, er lidt af en overraskelse. Det er en invasiv art i Louisianas sumpe, og ikke en velkommen gæst, fortæller skipper. Men da det plasker ud i vandet foran båden, er vi alligevel alle nervøse for, om det vil blive angrebet af en alligator.

Vildsvinet kommer heldigvis helskindet tilbage på sin ø, og vi sejler videre. På nogle af øerne ligger små forfaldne huse, der vidner om, at der i hvert fald engang har boet nogen. Om ikke andet så i perioder for at fiske eller gå på jagt.

Efter et par timer i selskab med alligatorer, vaskebjørne, skildpadder og et utal af fugle, sætter skipper kursen mod det samme sted, som vi steg om bord. Turen slutter med vind i håret, da skipper giver båden fuld gas op gennem floden mod landingspladsen.



Alligatoren er det næststørste dyr i Louisiana. Det største er den brune bjørn. Foto: Explore Louisiana