



# Liverpool er fodbold og The Beatles - og meget, meget mere ...

Efter fire dage i Liverpool står det klart, at selvom byen både huser verdensomspændende attraktioner som Liverpool FC og sporene af Beatles, er den største attraktion faktisk de lokale indbyggere.

TEKST OG FOTO: MAISE NJOR - FRI@BERLINGSKEMEDIA.DK

Lige så snart hornmusikken på "All You Need Is Love" forstummer, fortæller guiden i Magical Mystery Tour-bussen, at da The Beatles skulle møde Dronning Elizabeth først gang, sagde hun til John Lennon:

"Jeg har en del plader med The Beatles derhjemme", hvortil han sva-

rede "og jeg har en del plader med Queen".

Det er nogenlunde sådan, man kan opsummere den humor, man møder på en tur til Liverpool. Desuden bliver man mødt med en utrolig venlighed og flere runder øl på pubberne – bare fordi de gerne vil være venlige mod os turister. Det var i hvert fald vores op-

levelse, da vi tog på forlænget weekendtur til den nordengelske metropol.

Når man skal på storbyferie, drømmer man ofte om at bo lige midt i det hele – men det viser sig, at vi er så heldige, at "det hele" er mange ting i Liverpool. For vores hus, som ligger et kvarters buskørsel fra centrum, er blot 30 skridt fra Penny Lane. Gaden er ikke

kun kendt fra sangen af samme navn, men huser også den skønne pub Dovedale Towers med sloganet "A pub for all the community", og det er den virkelig: De lokale sidder ved langborde og kommer hinanden ved – og vil rigtig gerne give os gode råd til, hvad vi skal se, og hvor vi skal spise. Længere nede ad gaden ligger "the shel-

ter in the middle of the roundabout", som The Beatles synger om i "Penny Lane", og som nu har fået navnet "Sgt. Peppers Bistro". Der er spor af The Beatles overalt i byen, men dem og det legendariske fodboldhold tager vi om lidt – først skal lige nævnes tre andre ting, der gør Liverpool til en skøn sted at tilbringe en lang weekend:

## Koncerter

Bare fordi man kom for sent til at opleve byens fire største musikstjerner, betyder det ikke, at man skal opgave at gå til koncert. Mange af de store navne kommer forbi Liverpool, og vi oplever The Jam i det ikoniske og charmerende Olympia koncertsted. Sammen med cirka 400 midaldrende mænd drømmer – og synger – vi os tilbage til de gode dage i firserne. Briter ved i den grad, hvordan man fester



Foto: Glen - stock.adobe.com

## Museer

The Museum of Liverpool fortæller byens historie fra det første potteskår, til byens storhedstid, hvor de havde skibsfart til hele verden, og frem til nyere tid. Her er genstande fra nogle af bysbørnene, såsom et af de sæt tøj Jodie Comer har på i "Killing Eve", en af Melanie C. fra Spice Girls' dragter, og en kasket fra "Peaky Blinders"; en af de mange film og serier, der er skudt i byen. Desuden er der en afdeling om byens fodboldhistorie.

På Maritime Museum er der en fin udstilling om Titanic, som blev bygget af byens store rederi. Mersey Ferries tager dig på en sejltur med et fint blik ind mod byen samt Liver Building fra 1911, der på taget har de to fantasi-fugle, som er at finde på Liverpool F.C.s trøjer.

På International Slavery Museum kan man lære om byens og landets mørke fortid som slavehandlende nation, og museet er lokaliseret få meter fra den havn, hvorfra slaver blev afskibet og bragt rundt i verden.



## På hjemmebane

På en søndag, hvor Liverpool har hjemmekamp, er det som om, at hele byen trækker vejret med de samme lunger. Folk kommer hertil fra hele verden for at se fodbold.

Der er rig mulighed for at købe alskens (ret dyre) souvenirs og trøjer. Har man ikke mulighed for at sikre sig billetter til et af fodboldens store templer, Anfield Road, kan man sætte sig på en pub i nærheden og opleve det skønne liv, der udfolder sig før og efter en kamp. Og skråle med når fansene synger den måske mest kendte fodboldsang, "You'll Never Walk Alone". Og det gør man heller ikke i Liverpool – for der er altid en lokal, der er med på en snak.



## Mad og shopping

Nu er der jo aldrig nogen, der har påstået, at englænderne opfandt *fine dining* ... Men personligt vil jeg også hellere have en omgang *steak and ale pie* med sovs. Den kan eksempelvis spises i en hyggelig gårdhave bag pubben Thomas Rigby's, som i øvrigt deler borde med byens ældste pub, "Ye hole in ye wall" fra 1726.

Er man ikke til tung pub-mad, kan man i stedet snuppe noget i de mange boder i Baltic Market, hvor der også er en hal med de skønneste boder med vintage og kunsthåndværk. I centrum af byen ligger de store butikskæder, men i de omkringliggende gader er der lidt sjovere.

## Beatles-feber

Umiddelbart kan man kvie sig lidt ved at stige ombord på noget så turistet som "The Magical Mystery Tour", men prøv i stedet at lægge de fine fornemmelser og syng med, når anlægget i bussen giver den gas med alle The Beatles største hits. Her kan man være heldig at nyde en guide som vores, der både har humor og noget at have sin guide-rolle i: Han er vokset op skråt over for Paul McCartney, og hans mor husker dengang, da gaden var fuld af skrigende piger.

Vi synger, mens vi kører forbi steder som Strawberry Field, hvor klaveret, som Lennon skrev "Imagine" på, nu står, købt til byens borgere af George Michael. Vi stopper foran huset på Forthlin Road, Pauls sidste barndomshjem, hvor over 100 Beatles-sange er skrevet.