



Foto: Go Vilnius

Vilnius i vinterklæder

Fra sidst i november pyntes Litauens hovedstad op efter alle kunstens regler. Med snefnug i luften, en duft af glühwein og tusindvis af funkende lyskæder kommer julestemningen helt af sig selv her. FRI's udsendte hoppede på et direkte fly fra København og befandt sig efter kun lidt over en time i en helt anden og fortryllende verden.

AF KRISTOFFER FLAKSTAD - FRI@BERLINGSKEMEDIA.DK

Hotellets indgang ligger lidt klemt mellem butiksfacader midt på den pulserende handelsgade Pilies. Vi banker sjap af vinterstøvlerne og træder ind i en lobby, der åbner sig mere og mere for hvert skridt, vi tager. Samtidig bemærker vi, hvordan her er pyntet flot op til jul. I det åbne atrium stråler et mægtigt grantræ klædt i rødt og guld – som taget ud af en romantisk julefilm.

Efter indtjekningen på Hotel Narutis er det tid til at gå på opdagelse i Vilnius. Den charmerende Pilies-gade fører ned til byens store domkirkeplads, og det er også her, det største julemarked befinder sig.

Allerede på god afstand kan vi se byens officielle juletræ, der står majestætisk i midten af markedet foran den gamle domkirke.

Hvert år opstilles juletræet med et nyt tema, og nogle år har det bragt mere skepsis end glæde blandt byens borgere, når lidt for kreative sjæle har fået lov at lege kispus med den signede tid – som da det eksempelvis var udformet som en stor bryllupskegle i 2022.

Vi er anderledes heldige, for dette år er træet pyntet i en mere klassisk stil og funkler fornemt med tusindvis af små pærer ligesom det navnkundige juletræ ved Rockefeller Center i New York.

Mens sneen for anden gang denne dag begynder at dale, som om

det var bestilt til os, kaster vi os ud i at ose på markedet. Det er traditionelt bygget op med træboder på rad og række, og her er et favnende udvalg af julepynt, nips og bolsje-tribet slik – og naturligvis flere steder, hvor der udskænkes varmende glühwein, friskbagte kager – og litauiske specialiteter, herunder polser og skinker.

Nordens Jerusalem

Vilnius blev grundlagt i middelalderen ved Vilnia-floden, der slanger sig ud og ind gennem bymidtens periferi. Den blev hovedstad i Storher-tugdømmet Litauen, og senere, da

Fortsættes side 20



Foto: Kristoffer Flakstad

Værd at vide

Rejsen dertil:

SAS har en direkte rute til Vilnius fra København. Flyvetiden er 1 time og 20 minutter.

Lokal transport:

En taxa fra lufthavnen til centrum koster cirka 25 euro, mens Uber er betydeligt billigere. Selve centrum er overskueligt og lille og langt de fleste vil sagtens kunne klare at gøre Vilnius til fods.

Overnatning:

Der er hoteller i alle prisklasser i byen. Det femstjernede hotel Narutis, hvor FRI overnattede, ligger ideelt midt i centrum. Et lidt billigere, men godt alternativ er det firestjernede Hotel Vilnia tæt på Domkirkepladsen.

Mad og drikke:

Det er muligt at spise både lokal og international mad i byen. Det litauiske køkken er noget tungt med meget kød, kartofler og brød samt grøntsager som kål og rødbede. Der drikkes en del øl, og der findes flere barer med øl fra mikrobryggerier i de centrale gader. Fire spisesteder i Vilnius fik i juni 2024 en Michelin-stjerne.

Priser:

Litauerne vander sig over, at priserne er steget markant. Øl og vin er nu billigere i byer som Madrid, Berlin og Lissabon. En fadøl koster cirka 5-6 euro. Man kan betale med kort stort set alle steder, men medbring nogle euro til julemarkederne.

Shopping:

Vilnius har ikke samme store udvalg af eksempelvis luksusbrands som vestlige storbyer, men man kan gøre sig nogle gode køb på blandt andet julemarkederne.

Vejr og påklædning:

Der er stor sandsynlighed for, at der falder sne fra sidst i november. Fortove og gader bliver ikke ryddet lige så pertentligt som i Danmark, så det er et must at medbringe vinterligt fodtøj. Medbring også huer, vanter og varme klæder. Man går praktisk klædt i byen, også på spisestederne.



Foto: Kristoffer Flakstad



Foto: Kristoffer Flakstad



Foto: Go Vilnius

Litauen og Polen fusionerede i en union sidst i 1700-tallet, forblev byen et vigtigt magt- og handelscentrum.

Den litauiske hovedstad tiltrak flere befolkningsgrupper, der bragte rigdomme til byen. Det ser man et tydeligt vidnesbyrd på, når man bevæger sig rundt mellem gader og pladser, hvor tårnene ved den ene imponante barokkirke efter den anden rager op over byhusenes tage.

En stor jødisk befolkning kom efterhånden også til byen. De var med til at sikre yderligere velstand og gav

Vilnius prædikater "Nordens Jerusalem". I 1800-tallet var en tredjedel af byens indbyggere af jødisk afstamning, og den jiddische kultur blomstrede. Frem til den tyske besættelse i juni 1941 boede her over 160.000 jøder. I dag er tallet blot omkring 5.000, og der er ikke meget tilbage af det oprindelige jødiske kvarter i byens centrum, som fik lov at forfalde under krigen og den senere russiske besættelse af Litauen.

Mens byens jødiske islet fik lov at forfalde, blev resten af den middelalderlige bykerne pudset gevaldigt op efter selvstændigheden i 1990. Facader står prunke, og man fornemmer tydeligt, at byen har haft flere økono-

miske opblomstringstider gennem historien. Det ser vi, mens vi trasker rundt i sneen. Samtidig bliver det mere og mere klart for os, at Vilnius elsker julen. Selv indgange til kiosker og pizzeriaer er pyntet op, så det giver de fleste danske handelsstrøg baghjul.

En gade med potent julestemning

Forst på aftenen går vi til gaden Stikliu, som er det helt store træklester. Her er der nærmest gået sport i at pynte de mange spisesteder og butiksvinduer, og *less is more*-princippet kan man godt glemme alt om. Prisen for bedste udsmykning tager hjørnecaféen Poniu Leime, der også er kendt for sine kager og andre søde

sager. Lyspærer, gran, guldkugler og enorme sukkerstænger pryder hele indgangspartiet.

Vi har bestilt bord på restauranten Džiaugsma i nærheden. Rygterne i Vilnius er begyndt at svirre om en mulig Michelin-stjerne til stedet, og selvom vi måske ikke synes, at det er helt fortjent, så nyder vi glimrende mad, hvor det litauiske køkken mødes med det franske og italienske. Vi får tarteletter (ikke den danske, men franske udgave) med orred og indbagt Østersø-torsk samt andebryst med savojkål-dolmer og tatar rørt op med braiseret oksemarv.

På turen tilbage til hotellet be-

mærker vi byens stilhed. Der er fortsat mange folk på gaden og på diverse serveringssteder, men Vilnius' borgere er generelt ikke mennesker med store armbevægelser og høje røster. Man taler dæmpet sammen og den megen sne, der er faldet i løbet af dagen, pakker byens akustik yderligere ind.

Republikken på den modsatte bred

På andendagen går vi først ned til julemarkedet for at opleve det i dagslys. Herefter skræner vi igennem Bernardine-parken, som er smukt klædt i hvidt. Den lette frost får sneen til at knirke, og sommeren synes på alle måder uendeligt langt væk. Parkens



Foto: Go Vilnius



Foto: Kristoffer Flakstad

karrusel står ensom og forladt, og traktorstederne er lukket ned for vinteren. Der er dog alligevel noget forfriskende og rart ved at gå her ved Vilnia-flodens bred og opleve et andet Vilnius end alle de travle gader fyldt med dedikerede juledekorationer.

Fra parken går vi op til bydelen Užpis, der ligger nærmest helt omgivet af Vilnia-floden som en ø. Flere broer forbinder Vilnius' centrum med kvarteret, der længe har tiltrukket kunstnere, bohemer og frie sjæle, der halvt i spøg, halvt i alvor har udnævnt Užpis som en selvstændig republik.

Her er uafhængige tøjbutikker, gallerier og caféer. Vi er blevet frokostultne, og kulden kalder på et varmt måltid mad. Det får vi på det

hyggelige, lokale spisested Prie Angelo i form af en velsmagende litauisk kålsuppe og et glas rødvin.

Herefter er det hjem til hotellet for at slappe lidt af. Det trækker i os efter at nyde stedets spa efter to dage i sneens og vinterkuldens tegn. De næste par timer nyder vi dampbad, sauna, jacuzzi og blot at flyde roligt rundt i poolen. Vi bliver enige om, at hvis vi ikke var kommet i julestemning inden afrejsen fra København, så er vi det i hvert fald nu – takket være Vilnius.

Nb. Efter FRI's besøg i Vilnius har den omtalte restaurant Džiaugsmas fået en Michelin-stjerne.

FRI var inviteret af Go Vilnius



Foto: Go Vilnius

Flere julede steder i Vilnius

Lukiškės-fængslet

Det tidligere fængsel er i dag et kulturhus. I december er der et stort inden-dørs julemarked med nips, pynt, mad og meget mere.

Liepkalnis-markedet

Lidt uden for centrum finder man dette julemarked med boder, børneaktiviteter og *food trucks*, der serverer frokostretter, kager og meget mere.

Juletræstænding

I 2024 afholdes den årlige juletræstændings-ceremoni på Vilnius Katedralpladsen d. 29. november.

Grupperejse fordele
Fast pris
Fast afrejse
Individuel frihed

Fra Caribien til Portugal med Norwegian Viva

NCL NORWEGIAN CRUISE LINE®

Se hele turen:



Afrejседato
12. april 2025

Norwegian Viva
Helpension

Tag med på et fantastisk transatlantisk krydstogt med det nye skib, Norwegian Viva. Rejsen starter i charmerende San Juan i Puerto Rico og fortsætter gennem farverige Caribien, inden du har fem dage til at nyde livet til søs på vej over Atlanterhavet. På den anden side venter de naturskønne Kap Verde-øer, Tenerife og Lissabon.

- ✓ Fly København - San Juan / Lissabon - København
- ✓ Transfers mellem lufthavn, hotel og skib
- ✓ 1 nat på hotel i San Juan inkl. morgenmad
- ✓ 13 nætters krydstogt inkl. måltider og drikkepenge

15 dage fra
23.998,-
pr. person ved 2 personer
i delt indvendig kahyt



Ring til os på **65 65 65 65**

eller læs mere på www.benns.dk | salg@benns.dk

BENNS